



Med Ystad som ny hemort driver Tom och Karin Diependaele Lundholmen Group AB och sina två webshoppar Dekoria.se, en online syateljé som erbjuder måttsydda textilier till hem och företag, och Savemysofa.com i vilken de säljer klädslar till IKEAs mest populära soffor och fåtöljer. Från skogarna i Småland sökte de sig till havet, både för den härliga boendemiljön och för det perfekta affärsläget. I framtiden hägrar expansion, men först en bra lokal.

Karin och Tom Diependaele driver två webshoppar, savemysofa.com och Dekoria.se, som erbjuder klädslar till IKEA-soffor och måttbeställda textilier till hem och företag, tillsammans med Cornelia Berglund. Den klassiska IKEA-soffan Klippan har i deras tappning fått en klädsel tillägnad kronprinsessan Victoria och prins Daniel.

## Nyinflyttare – Från skogen till havet

Text, foto: Lennart Orvarsson

– Ystad är perfekt Business-wise, säger Tom på sin blandade engelska och svenska. Han kommer ursprungligen från Belgien, jobbade för IKEA och träffade där en svensk kvinna.

### TILLVERKNING I POLEN

– Vi har hela Europa som marknad, främst Sverige, Holland och Belgien, säger Tom. Men också Tyskland, Storbritannien och de andra europeiska länderna. Vi har en samarbetspartner i Belgien, och vår tillverkning är i Polen. Ystad ligger mitt i, med perfekta kommunikationer och ett härligt läge vid havet.

### RÖTTER I YSTAD

Det är lätt att förstå varför de valde Ystad. Deras affärs-kontakter kommer ofta med flyg till Kastrup och kan snabbt nå kontoret på Skansgatan med tåg. Och det polska tillverkningsföretaget passerar Ystad med sin lastbil 2 gånger i veckan. När Karin berättar att hon har släkten i Ystad och att hennes mormor är den inte helt okända Majken Törnblad blir bilden komplett.

Karin säger att det helt klart spelar in att hon har rötter i

Ystad, även om hon själv växte upp i Kristianstad. Att det ibland underlättar kontakterna i staden är inte fel.

– Jag tycker det går utmärkt att få kontakter, säger hon och förklarar att de redan från början fick god hjälp att komma igång, både genom nätverket Business in Heart och Arbetsförmedlingen som hjälpte dem att hitta Cornelia Berglund som idag driver Dekoria.se.

### STÖRRE LOKAL

Det svåra har istället varit att finna bostad och kontor.

– Det första vi fick var dagisplatser på Lingua Montessori, berättar Karin. Först två veckor innan flytt dagen fick vi lägenhet. Vårt lilla kontor där Cornelia höll ställningarna hade vi ordnat i förväg.

De har redan vuxit ur det lilla kontoret på Skansgatan och ska flytta tvärs över gården.

– Men vi söker lager och vill gärna dela en stor lokal med andra småföretag. På det sättet kan vi skapa en kreativ och inspirerad miljö som hjälper oss både att bli bättre och hålla kostnaderna nere.

# Ett bättre liv är målet

Text, foto: Lennart Orvarsson

En God man är en person som hjälper dem som av olika orsaker har svårt att hantera sin ekonomi och ha kontakt med olika myndigheter och organisationer. God man-skapet är ett ideellt åtagande med viss ersättning, och endast den som själv ber om hjälp får en God man.

Syftet med God man är att ge alla en möjlighet att leva ett bra liv, även om de av olika anledningar inte själva kan åstadkomma detta. En God man har intresse för människor, en viss vana vid kontakter med olika myndigheter och lite skinn på näsan, plus ett gott ordnings-sinne.

God man-skapet bygger på ömsesidigt förtroende och god personkemi. Åtagandet tar från någon timme per person i veckan beroende på den hjälpbehövandes behov



**MADELEINE PERSON**, 28 år, är God man sedan 7 år. Som mest har hon hjälpt fyra personer parallellt, nu hjälper hon två.

– Min 4-månaders dotter och heltidsstudier tar det mesta av min tid, säger Madeleine som tycker mycket om att kunna ställa upp för sina medmänniskor.

Hon betonar att det oftast inte är särskilt betungande att vara God man, snarare en positiv upplevelse.

– Jag hjälpte en person att planera sin

och ger en mindre ekonomisk ersättning. Den stora behållningen är att den som behöver en God man får ett bättre liv.

Den hjälpbehövande, som kallas huvudman, kan vara en människa som på grund av sjukdom, funktionshinder, missbruk eller andra orsaker inte kan hantera sin egen ekonomi och sköta nödvändiga kontakter med olika instanser. Ensamkommande flyktingbarn är numera en grupp som har stor hjälp av Gode män.

De ensamkommande flyktingbarnen har ett stort behov av hjälp och stöd när de kommer.

## SKINN PÅ NÄSAN OCH LITE ORDNING

ekonomi så att han kunde göra något han länge hade drömt om, säger hon. Det tog tid och vi fick anstränga oss båda två, men resultatet blev fantastiskt. Då är det extra roligt att ställa upp som God man.

Allt som krävs är lite skinn på näsan, en känsla för ordning och reda och intresse för människor, menar Madeleine som råder fler att åta sig uppdrag som God man.

– Det ger mycket tillbaka!



## STÖD TILL FLYKTINGBARN

**PETER ORUP** har lång erfarenhet som God man. Under en tid arbetade han vägg i vägg med Överförmyndarhandläggaren i Ystad, intresset för människor och viss övertalning gjorde att han tog på sig ett första uppdrag. Det har han aldrig ångrat. Som pensionär hjälper han även ensamkommande flyktingbarn till rätta i Sverige.

– Jag blev lite förbannad när jag fick höra hur de blev behandlade i vissa kommuner, berättar Peter Orup.

De ensamkommande flyktingbarnen har ett stort behov av hjälp och stöd när de kommer. Utan språkkunskaper och känedom om landet, ofta med svåra upplevelser i bagaget behöver de någon vuxen som hjälper dem tillrätta, ser till att de får hjälp med asylprocessen och får börja i skolan.

– De har ju god vardagshjälp från personalen på sina boenden, säger Peter. Min uppgift är att stödja dem i kontakten med myndigheterna, se till att de får rätt behandling och vård och kommer rätt i tillvaron här i Sverige.

## God man

Ystad och Sjöbo har en gemensam överförmyndarnämnd och ett gemensamt handläggarkansli. Överförmyndarnämnden i Ystad har tillsyn över ca 400 godmanskap i båda kommunerna. Kansliet tar gärna emot fler intresserade av att bli gode män.